

Miljöapeller till Kustmiljögruppens hemsida hösten 2011

- Alltför många tror att de har gott om tid – i morgon!
- Vi har inte ärvt vår kustmiljö av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn och barnbarn.
- Vad de allra flesta av oss behöver just nu, är just Du som får oss alla att göra vad vi kan tillsammans.
- Ingenting är mera värdefullt än våra barns framtid!
- Livet är fullt av himmelriken! (natthimmel över Kalmarsund)
- Mig äger ingen! Lämpar sig till bild på djur/människa
- Jag tror på ett liv! Lämpar sig till bild på djur/människa
- Framtiden är min! Lämpar sig till bild på djur/människa
- Om jag nu skall leva ett gott liv, så har jag rätt till friskt livgivande vatten!
- Framtiden för en vattenmiljö i balans är ingen gåva för någon. Det är ett uppdrag och ansvar för alla.
- Varför ljuga för sig själv, när det finns så många sätt att säga sanningen på.
- Jorden är ett land och mänskligheten dess medborgare.
- Ibland måste Du säga nej till nuet för att säga ja till framtiden.
- Ju mer Du gläder naturen idag, desto gladare blir Dina barn och barnbarn.
- Slösa inte bort Dina tårar på gamla sorger. Ingenting är mera värdefullt än Ditt bidrag för morgondagen.
- Jag ser morgondagen, inte med trångsynthet, utan med klokhet!
- Vi äger alla naturen, som måste vårdas och älskas.
- Barn håller på att bli vuxna, när de ställer frågor om vår kustmiljö, som gör oss generade.

- Livet för ett friskare vatten blir vad just Du gör idag, imorgon och i framtiden.
- I Torsås kommun är sommaren med friskt härligt vatten i Kalmar sund mer än en årstid. Den är ett själstillstånd.
- Bakom varje framgång för mänskligheten och ett friskare vatten finns modiga beslut, fattade av få.
- **Kunskap** är att tänka sig för en gång innan Du säger något. **Klokh**et är att tänka sig för två gånger innan Du gör någonting. **Bildning** är att tänka sig för tre gånger inför framtiden.
- Ju mer Du har att leva för desto mindre behöver Du att leva av.
- Du har inte bara ansvar för det Du tänker, säger och gör – utan även för **det** som Du inte tänker, säger och gör
- Framtiden händer bara inte. Den formas och skapas just av Dig idag.

25 appeller