

Hösttal vid Dalskärs badplats – lördagen den 27 augusti 2016

Jag har i min roll som sekreterare i Kustmiljögruppen fått i uppdrag av Pernilla Landin som är både initiativtagare och värdinna till kvällens hyllning till hösten med särskild uppmärksamhet riktad mot Östersjöns miljö, säga några ord om vad som är viktigt för mig, som en ideell länk i det medborgardrivna vattenarbetet.

För att ni lätt skall kunna följa min tankegång och ordens färd samt riktning i den varma kvällsvinden vill jag ge er tre bilder som bär mitt tal till hösten framåt.

- Elden som traditionsbärare genom seklen.
- Den livgivande vattendroppen.
- Den färgsprakande hösten.

Elden som traditionsbärare genom seklen

Även om det är första gången ikväll, mig veterligen, som vi samlas kring ett **höstbål**, så är det en lång tradition som nu även når Bergkvara och Dalskär.

På andra sidan sundet har våra vattenvänner på Öland för sjätte året i rad tänt **höstbål** för att säga farväl av sommaren och hälsa hösten välkommen.

Numer tänds det traditionsbärande **höstbålet** i hamnar och vikar praktiskt taget runt hela vårt innanhav Östersjön – en tradition som fortsätter växa och får därför ett stort symboliskt värde, eftersom eldarna tänds runt hela Östersjön vid exakt samma tidpunkt 20.30, så förenar **höstbålen** oss människor som bor kring detta vårt innanhav.

Höstbålet, är i själva verket en brinnande vårdkase, en signaleld för att varna och mobilisera befolkningen för faror med traditioner långt tillbaks i tiden, ja – långt, långt före vår IT-ålder.

Vårdkasen ingick i ett signalsystem av ved, normalt placerad på en höjd inom synhåll för nästa vårdkase, där de genom sin placering bildade en kedja av signaleldar.

Den livgivande vattendroppen

Att tända vårdkasar 2016 i Dalskär blir därför i första hand brinnande lågor just i ett signalsystem för att sätta fokus på Östersjöns miljö, ett innanhav som i stora och avgörande delar förlorat sin förmåga att vara just livgivande. Alltför många tidningsartiklar, nyhetsrapporter i radio och TV har vi läsare och lyssnare under det senaste året tagit till oss såsom...

- Vattenförsörjningen en prioriterad fråga,
- Östersjön kräver mer syre,
- 2016 – värmerekordens år,
- Alarmerande låga grundvattennivåer,
- Östersjön måste komma i balans,
- Gör som kamelen – var vattensmart och spara på vattnet,

... har påvisat den livgivande vattendroppens helt avgörande betydelse för att vårt samhälle skall fungera och att Du själv skall må bra.

Varför är det så att vi människor, som står högst upp i näringskedjan alltid tar det som är viktigt för oss ”**som givet**”?

- **Givet att** vatten kommer när vi vrider på kranen!
- **Givet att** detta vatten är friskt och rent, utan förekomst av tarmbakterier, tungmetaller eller kemikalier.
- **Givet att** det finns fisk i våra nät, när vi vittjar dem!
- **Givet att** vår kustrensa i Torsås kommun, som är en del av Östersjön och vattenriket Sverige med sina delvis instängda och grunda vikar skall ha cirkulerande vatten, obefintlig algblomning och begränsad förekomst av vass.

Att ta **något för givet** innebär även att Du själv **inte** tar det ansvar för Din egen påverkan på Din närmiljö eller själv medvetet avstår från att aktivt delta i det medborgardrivna vattenvårdsarbete som bedrivs i Torsås kommun genom Vattenrådet eller Kustmiljögruppen - ett vattenvårdsarbete utan några som helst särintressen.

Vi behöver Din medverkan, vilket blir ett uttryck för Ditt ansvar för att uppnå EU:s generationsmål över tid för att vi i Torsås kommun skall kunna leva upp till det övergripande målet om ”*ett gott liv i en livskraftig kommun*”.

Den färgsprakande hösten.

Visst kan det kännas lite vemodigt, när bladen börjar gulna och flyttfåglarna drar i plogformationer över himlavalvet. Men om vi betänker, att naturen har arbetat hårt hela året för att växa och grönska, så kan vi faktiskt unna den lite vila.

Låt därför den kommande färgsprakande hösten bli det fyrverkeri i färger som vi på nyårskvällen upplever på Dalskär, när Lindbergs bjuder in till det kommande årets förväntningar genom dikten av Bernt Mårtensson.

Forneld, brinn!

Brinn för ett renare Östersjön.

Brinn för dess livskraftiga byar och öar.

Brinn för Östersjöns kulturhistoria och för framtidens rikedom.

Brinn för den historiska samhörigheten och ansvaret för Östersjöns framtid!

Kvällens eld är endast minne. För i natt ska gårdar sova,

Som om havet alltid burit till oss enbart sommarns gåva.

Denna kväll ska lyktor släckas. Och i kväll ska lampor tändas.

Det är dags att börja hösten Då ett årstidsblad ska vändas.

(text: Bernt Mårtensson)

TACK